

Gemeente vandaag ga ik u een nieuw woord leren, althans dat denk ik, misschien kent u het woord ook, dus ga ik u vragen of u het woord kent en als u ja zegt, mooi dan moet u ook de definitie van het woord produceren. Het is een Grieks woord en het luidt als volgt: "Apocatastasis", wie weet wat dit betekent? Als er niemand is die hier de definitie van kent zal ik hem nu geven: het betekent: het herstel (aller dingen) komt uit Hand 3:21/22. Maar we zouden ons kunnen afvragen vandaag en dat gaan we ook doen: "Ondersteunt de Bijbel echte apocatastasis (over het algemeen uitgesproken als a-po-ca-TAH-stasis)? Zal redding worden aangeboden aan iedereen die ooit heeft geleefd? Ik ga u nu al het antwoord geven, en als u uit protestantse kring komt gaat u dit antwoord moeilijk vinden ben ik bang, want is men daar niet opgegroeid met het eeuwig helle vuur, of de bekende uitdrukking: het eeuwig wel of het eeuwig wee..... dominees kunnen dit zo goed intoneren? Dus nog een keer de vraag die we vandaag gaan beantwoorden: "Ondersteunt de Bijbel echte apocatastasis? Zal redding worden aangeboden aan iedereen die ooit heeft geleefd? Absoluut, zeker te weten! Dat zullen we vandaag aan de hand van een aantal of zelfs vele schriftgedeelten gaan zien, het is een bijbelse doctrine, en het is eigenlijk het evangelie, de blijde tijding, het evangelie van het Koninkrijk van De God, want er is maar een God gemeente en zijn naam is JHWH. U mag het ook het evangelie van het koninkrijk van Jeshua noemen en dat is het ook voor lange tijd, maar niet voor altijd zoals we weten uit 1Kor 15, ik begin in vers 20, Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. 21 Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens.

22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Ieder echter in zijn eigen rang orde, wordt door God bepaald: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.

24 Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan, spreken we over Jeshua,

25 Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd.

26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.

Dus vers 24 nog even om te zien Jeshua's koningschap niet voor altijd zal zijn:

Maar eerst wat is apocatastasis? Apocatastasis is Grieks. De Latijnse definitie is "restitutio in pristinum statum", daar hoeft u niet voor op het gymnasium te hebben gezeten om dit te begrijpen want restitutio in pristinum statum betekent, herstel in de oorspronkelijke staat. De Griekse term apokatastasis wordt gebruikt in Handelingen 3:21 gaan we lezen, een van de belangrijkste teksten uit de hele Bijbel: 19 Heb er dus berouw over en bekeer u tot God, dan zal Hij uw zonden wegdoen, 20 zodat een tijd van verfrissing/verademing aanbreekt als u met de Here leeft, staat eigenlijk tijden, belangrijk want onze God is een ruimhartige God, Hij zal dan de Christus naar u toe sturen die Hij voor u bestemd heeft: Jezus, 21 die naar de hemel moest teruggaan tot de tijd van het volledige herstel, dat is het, volledig herstel, apocatastasis. Over die tijd heeft God vanaf het begin al gesproken door zijn heilige profeten. 22 Zo zei Mozes bijvoorbeeld: "De Here God zal uit uw midden een profeet laten opstaan, iemand zoals ik. U moet luisteren naar alles wat Hij tegen u zeggen zal.

Wat was de originele staat, apocatastasis?

Toen zag God alles wat Hij gemaakt had, en inderdaad was het heel goed Genesis 1:31, dat was de originele staat.

In theologische termen ondersteunt het concept apocatastasis normaal meer dan de duizendjarige regering van Jezus Christus op aarde (hoewel dat er een deel van is). Maar dat zal vandaag niet de focus van deze studie zijn. De focus van deze studie is de tijd vanaf het einde van de millenniumregering – dus vanaf de periode daarna waar Jesaja 65: 17-20 over spreekt: Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart.

18 Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap.

19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van gewezen zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw.

Vandaag gaat het met name over deze periode na het 1000j. Rijk. Nu leven we nog in de huidige boze aion, boos want de waarheid wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden, wij leven in de nadagen van deze huidige boze aion, de discipelen vroegen aan Jeshua: Wat is de voleinding der wereld.

Maar het komende vreedrijk zal een nieuwe periode, een nieuwe ayon inluiden. Deze zal eindigen bij de Grote witte troon en dan begint de aion der aionen waar we net over lasen in Jes 65:17, Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Misschien over al deze aionen waar de bijbel over spreekt kan ik een andere keer een studie over doen, aionen zijn tijdperken, vertaald met wereld af en toe maar ook met eeuwig-heden, zijn lange periodes maar duren niet altijd. Weer terug naar onderwerp.

Over het algemeen, wanneer de term apocatastasis gebruikt wordt, wordt verwijzen naar de doctrine dat God op een bepaald moment redding zal bieden aan iedereen, zoals na de tweede opstanding

In deze studie zullen we voornamelijk een lijst van passages in de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament) en de Griekse Geschriften (het Nieuwe Testament) bekijken die dit laten zien, die laten zien hoe de Bijbel de leer van de redding van alle mensen ondersteunt zoals door een aantal kerken ook wel geleerd wordt maar deze zijn ver in de minderheid.

En wat is deze leer? Het komt hierop neer dat De God redding zal bieden aan allen die nu leven en ooit hebben geleefd en nog zullen leven

Het overweldigende thema van de Bijbel is dat God liefde is en dat Hij door Zijn liefde Zijn Zoon, Jezus, heeft gezonden, zodat mensen de kans krijgen om door Hem te worden gered.

Het overweldigende thema van de Bijbel is dat God van ons houdt en dat God een plan voor ons heeft, een plan tot redding/behoud.

Zeker, een God van liefde heeft een plan dat ertoe leidt dat alle mensen worden gered.

Johannes 3: 16-17, Jezus zei: vers 14 beginnen, En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden,

15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Vers 16, heel bekend vers: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

En dan stoppen mensen vaak, maar vers 17 is minstens zo belangrijk:

17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou **veroordelen**, maar opdat de wereld door Hem **behouden** zou worden, dat is het evangelie, dat is de blijde boodschap

Laten we nooit vergeten dat liefde de motivator voor God is en dit Hem ertoe brengt om zijn Zoon te sturen om gedood te worden, afgeslacht door de Romeinse soldaat met een speerstoot, Jeshua is niet door verstikking om het leven gekomen maar echt als een Lam gedood, waar alle offeranden naar toe verwijzen, zodat de wereld niet veroordeeld maar gered kan worden. Iedereen krijgt een kans. Gods plan is NIET beperkt tot een paar uitverkorenen zoals veel groepen leren.

Geloof U dat Jezus stierf voor de wereld of slechts een relatief klein aantal? Zou De God van liefde geen plan hebben dat ertoe zou leiden dat iedereen gered wordt door het offer van zijn Zoon? Zou de Herder zeggen, de meeste schapen heb ik wel, die paar anderen die laat ik lopen hoor, moet ik daar ook nog achter aan? Zou de Creator denken alle mensen hoeft ik niet redden hoor, kan hier en daar wel een steekje laten vallen. Gemeente, bij de God gaat NOOIT iets fout, hij laat geen steekjes vallen, nooit.

Want wat dunkt u: Houdt God van iedereen of slechts enkelen? Alleen van u en mij, want wij zijn zo goed....., want we houden de sabbat roken en eten geen varkensvlees....Paulus zegt het goed hoor in Romeinen 8:37-39 : Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer, Jezus, hij is onze Heer niet onze God

Heeft God dit soort liefde jegens allen of slechts voor een paar uitverkorenen? En als het voor iedereen is, zal God dan niet alles in het werk stellen wat nodig is om allen te doen geroepen worden?

Jesaja 59: 1 laat zien: 1 Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen.

Dus God kan zeker redden!

Psalm 145: 8-9 herinnert iedereen eraan dat: Genadig en barmhartig is de HEERE, geduldig en groot aan goedertierenheid.

9 De HEERE is voor allen goed,
Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken.

We zien dat Gods tedere barmhartigheden over al Zijn werken gaan. Liefde is wat God drijft.

Laten we hier wat dieper op in gaan. Jezus kwam om meer te redden dan een paar mensen

De calvinisten denken dat Jezus alleen gekomen om de relatief weinige uitverkorenen te redden

Jezus zal vreugde zijn voor alle mensen die Hem zullen accepteren. Is er vreugde in eeuwige pijniging en marteling in de hel? Natuurlijk niet! En de Bijbel leert geen enkele versie van de Inferno uit de goddelijke komedie van Dante.

Het is een menselijke tragedie die heidense invloed, seculiere schrijvers misleid dat zij zijn dat Gods plan geen bron van vreugde zou zijn voor alle schepsel/alle mens, maar een kronkelig lijden voor de meesten die ooit hebben geleefd.

Lucas 19: 9-10 laat zien dat Jezus kwam om de verlorenen te redden: niet alleen een kleine hoeveelheid uitverkoren volk: vers 9 van Luc 19,

Toen zei Jezus tegen hem, (Zacheus een tollenaar, in wiens huis Hij was): Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. 10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is..... hee dat is interessant, eigenlijk moet je dus eerst verloren zijn

Johannes 12:47, Jezus zei: En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken, om de wereld te redden

De gedachte dat Jezus die komt om te redden meer dan een enkeling wordt duidelijk onderwezen. Zal hij niet of wel slagen?

1 Johannes 4:14, zegt Johannes: En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker/Redder van de wereld. Nogmaals, kan Jezus de Redder van allen zijn zonder redding te bieden aan iedereen?

Johannes 12:32, Jezus zei: En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.

Is Jezus van plan alles naar Hem toe te trekken om de meesten voor altijd te straffen..... of om hen te redden, wat denkt u?

Is God niet intelligent genoeg om een schepping te plannen die ertoe zal leiden dat iedereen wordt gered? Hij laat toch nooit varen het werk zijner handen, Romeinen 5:17 Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene(Adam), veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.

18 Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven.

19 Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden.

Dus omdat het een gratis geschenk van Jezus is voor alle mensen, heeft dan niet de hele mensheid de gelegenheid om het te ontvangen?

1 Korinthiërs 15:22, Paulus verklaart: 22 Want zoals in Adam alle sterven, zo zal in Christus alles levend gemaakt worden. Allen stierven in Adam, alles zal levend gemaakt worden in Christus.

Iedereen zal een kans krijgen voor redding, niet slechts een paar.

Kolossenzen 1:20, Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou,

20 en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem,.....zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.

21 En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, wij waren vijandig gezind, niet onze Schepper, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, Hij heeft ons verzoend met

Hem, ons is belangrijk, het zegt niet Hij heeft **zich** verzoend met ons, want Hij was/is niet boos op ons, nee er staat Hij heeft **ons** met Hem verzoend, belangrijk om te weten.

Paulus zegt: dat Jezus allen zal verzoenen met het hebben van vrede door Zijn offerande. Een offer dat voor iedereen beschikbaar zal zijn.

Openbaring 15: 3, Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle **volken** zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden." Let op dat alle **volken** zullen komen om God te aanbidden.

1 Timotheüs 4: 9-11, Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van **alle** mensen, in het bijzonder van de gelovigen,

dus leert Paulus dat Jezus de Redder van alle mensen is of van slechts enkelen?

Nu even naar OT, Jes 25, dit is een van de mooiste teksten uit de Bijbel, voor mij

Jesaja 25: 6-8, De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen.

7 En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluiert is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn.

8 Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken.

Dit feestmaal gemeente, is voor alle mensen, de sluier over mensen zal worden vernietigd en de dood niet meer zal voorkomen, ja wat moet ik nog meer zeggen, ik zou al kunnen stoppen, maar we gaan even door als u nog niet helemaal overtuigd bent,

Openbaring 21: 6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.

Klinkt dit dat Jezus hier zegt dat redding beschikbaar zal zijn voor alle of slechts een relatief klein aantal mensen?

2 Korinthiërs 5: 14-15, Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven.

15 En Hij is voor **allen** gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is.

Paulus leert ons ook hier duidelijk dat Jezus voor iedereen is gestorven. Niet een paar uitverkorenen (zoals de gereformeerden leren), niet de weinige uitverkorenen die Christus in deze tijd aanvaarden (zoals de meeste protestants / baptisten / evangelischen leren), niet een minderheid van de mensheid (zoals de meeste rooms-katholieken onderwijzen). Want Jezus stierf voor allen, ALLEN wordt deze redding aangeboden. En omdat God alles weet, weet Hij zeker hoe een heilsplan/verlossingsplan te construeren waarin dit werkelijkheid zal worden

2 Petrus 3: 9, De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat **allen** tot bekering komen. In Lucas 3: 6 is het Nieuwe Testament heel duidelijk dat: redding zal worden aangeboden

aan allen die ooit hebben geleefd, enkelen in dit tijdperk, en alle anderen in het komende tijdperk, en of het tijdperk=aion daarna, en alle vlees zal de redding zien die van God komt. Laten we maar lezen:

3 En hij, Johannes de dooper kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden,

4 zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja: De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.

5 Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden; de kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen;

6 en alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt of een andere vertaling zegt het zo: Al wat leeft zal zien hoe God redding brengt, alle vlees of al wat leeft

Maar redding is pas beschikbaar wanneer God beslist, dus op Zijn tijd. Zelfs al kwam Jezus, zodat iedereen gered kon worden, hij was oorspronkelijk niet uitgezonden om iedereen in dit huidige boze tijdperk te bereiken zoals Hij in Mattheüs 15:24 leerde: "Ik was niet gezonden behalve naar de verloren schapen van het huis van Israël. "

Handelingen 3: 21, Petrus verklaart: Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, **waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen**, daar gaat het vandaag over gemeente, hebben we het woord weer: apocatastasis

De Bijbel maakt duidelijk dat de tijden van herstel van alle dingen, de apocatastasis, niet alleen een term is die beperkt is tot Handelingen 3:21 (waar de Griekse term apokatastasis feitelijk wordt gebruikt), maar dat Petrus leert dat het is wat God gesproken heeft door de mond van al Zijn heilige profeten sinds de wereld begon - in essentie is dit het thema van de Bijbel - hoe de God van liefde zal redding brengen aan iedereen. Maar deze tijd van restauratie is NOG NIET voor iedereen op dit moment, als we dat begrijpen zijn we al een stuk op de goede weg. Maar dat het zal gebeuren, dat staat vast, Romeinen 8:23, Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.

20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,

21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.

23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.

Dus er zijn eerstelingen zoals we weten, en Jeshua was de eerste eersteling, Hij is de vervulling van het beweegoffer uit Lev.23:10 Hij vervulde die rol dan ook toen Hij op de zondagmorgen in de dagen van de OB in 30 na Chr. opging naar de hemel nadat Hij was opgestaan (Johannes 20: 1,17)..

Paulus schreef het volgende: Niet alleen dat, maar wij ook die de eerstelingen van de Geest hebben. We weten dat de Heilige Geest werd uitgestort op de dag van Pinksteren (Handelingen 2: 1-4). En dat was een type van de eerstelingen van de Geest. Wie zijn de eerstelingen volgens Openbaring 14: 4-5? Dit zijn degenen die het Lam volgen waar Hij ook gaat. Deze werden verlost uit mensen, als eerstelingen voor God en voor het Lam.

1 Korinthiërs 15: 20-23: 22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.

Betekent het concept van eerstelingen niet specifiek dat er ook latere vruchten zullen zijn? We zouden het tweede-lingen kunnen noemen en misschien ook wel derde-lingen, maar het Pinksterfeest beeldt uit dat nu slechts een beperkte groep in deze tijd geroepen wordt, de dag van Pinksteren wordt ook "het feest der eerstelingen" in de Bijbel genoemd (Exodus 34:32).

We gaan naar 1 Timotheüs 2: 1-6, 1. Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, niet alleen je eigen kerkie.....
2 voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.

3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker,

4 Die wil dat **alle** mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

5 Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

6 Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor **allen**. Dit is het getuigenis op de door God **bestemde tijd**. Twee zaken hier zeer belangrijk: 1/God wil dat alle mensen gered worden en tot kennis der waarheid komen en 2/ dat gebeurt op de door Hem bepaalde tijd

Kan God niet zijn verlangen, zijn wil, laten geschieden? Zou Hij dat echt niet kunnen, Hij wil het wel zegt Hij, maar kan Hij het ook? Wat dunkt u, kunnen wij als mensen Gods wil overstijgen, kan onze wil de wil van God overstijgen? U mag natuurlijk denken wat u wilt maar ik denk het niet, wat? ik ben er zeker van dat dit niet mogelijk is.

Laten we ook niet vergeten dat Jezus zichzelf gaf als losprijs voor iedereen - niet alleen voor de relatief weinige uitverkorenen op dit ogenblik - en dat zijn getuigenis te zijner tijd zal geschieden.

In Efeze 1:10 zegt Paulus: om in de bedeling van de volheid van de tijden **alles** weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is, Paulus zegt: **wanneer** Hij **alles** zal verzamelen, bijeen te brengen: in de bedeling van de volheid der tijden.

Laten we gaan naar Psalm 77: 7-9: Er staan hier 5 vragen, leest u maar mee:

Zou de Heere dan in alle eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goedgezind zijn?(1) 9 Houdt Zijn goedertierenheid voor altijd op?(2) Komt aan Zijn toezegging een einde, van generatie op generatie(3)? 10 Heeft God vergeten genadig te zijn?(4) Of heeft Hij Zijn barmhartigheid door toorn afgesloten?(5) Vijf vragen

Aangezien het bedoelde antwoord op al deze vragen "nee" is, moet het duidelijk zijn dat die tijd, periode, ayon/ayonen/tijden die God in petto heeft en zijn barmhartigheden zal uitstorten, nog steeds zal/zullen komen.

Weer terug naar Jesaja 25: 9, we beginnen te lezen in vers 6: De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg met gezuiverde gerijpte wijnen, daar wil ik graag bij zijn...

7 En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluiert is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. 8 Hij zal de dood voor **altijd** verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van **alle** gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken.

9 Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij **zal** ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil.

Hier zien we dat deze mensen nog niet gered zijn. Dit is een tijd in de toekomst. Wanneer is die tijd? Eigenlijk is het de tijd dat de sluier over de volken zal worden vernietigd (Jesaja 25: 7).

Psalm 65 laat zien dat er een tijd is in de toekomst dat alle vlees tot God zal komen: vers 3, U hoort het gebed; tot U zal **alle** vlees komen. En vers 4 Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent Ú. Ziet u dat? Hij verzoent de overtredingen, moeten we nooit vergeten!

Lezen we Psalm 22: 27-28; we kunnen ons afvragen is dit al gebeurd?

28 **Alle** einden der aarde, zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren: **alle** geslachten van de heidenvolken zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen.

Alle geslachten en alle einden, dat is iedereen gemeente, gaan we door met vers 29 Want het koningschap is van de HEERE, Hij heerst over de heidenvolken.

30 **Alle** groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen. **Allen** die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor Zijn aangezicht neerbukken.

Allen gemeente, niet alleen de Messianen gereformeerden, rk, kerk van God, maar ook de islam boeddhisme en wat voor wonderlijke religies er allemaal zijn, zij **allen** zullen zich neerbuigen en voor Zijn aangezicht neerbukken.

En hoevelen zijn er al niet dood, in de voortijd omdat op 8 na allen zijn omgekomen in de zondvloed?

Maar ook zij zullen leven en Hem aanbidden, Ps.72 vers 12: Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen, alle heidenvolken zullen Hem dienen.

En Psalm 72: 4-5 leert: is dit al gebeurd? Is dit niet voor de toekomst? Aangezien dit "alle generaties" bespreekt is het dan alleen maar voor een (1) millennium? Dat kan niet dat moet een tijd een aion betreffen na het millenium Vers 5,

Zij zullen U vrezen, zolang de zon en de maan er zijn, van generatie op generatie, dus alle generaties!

Psalm 86:9, Al de heidenvolken, die U gemaakt hebt, Heere, zullen komen, zich voor Uw aangezicht neerbuigen en Uw Naam eren.

Zovele generaties die tijdens de vloed en daarna geleefd hebben, hoe moet dit dan gaan gebeuren.

Dat kan alleen, als God in de toekomst een tijd, een periode, een ayon/olam heeft om dit te laten gebeuren of tijden/aionen.

Wat zegt Hab, (daar wil ik graag de vlg. keer over spreken) in 2:13 en 14 dat de volkeren zichzelf tevergeefs vermoeien en laat zien dat uiteindelijk **allen** kennis van God zullen hebben: 13 Zie, is het niet van de HEERE van de legermachten dat volken zich inspannen voor het vuur en natiën zich voor niets afmatten? vers 14 Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van JAHWEH zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Gemeente het feit dat het van God is dat ze dat nu niet doen, dat ze zich nu niet bekeren, ondersteunt duidelijk dat God zaligmaking/redding zal aanbieden wanneer Hij dat beslist.

In Filippenzen 2: 9-11 verklaart Paulus, dat elke knie zal buigen en elke tong zal bekennen/belijden dat Jezus de Heer is. Hoe kunnen ze dat doen als ze in dit leven niet eens de naam van Jezus Christus hebben gehoord? Denk daar eens over na, het overgrote deel van de mensheid heeft nog nooit de naam van Jeshua/JHWH gehoord En dan buig je knie en belijdt je tong, niet omdat je moet maar omdat je dat wilt, en dat komt omdat God **en** het willen **en** het werken bewerkt, opdat wij niet roemen in/op ons eigen vlees, maar roeme in JHWH, die alles bewerkt. En dat is niet met de lippen, geen lippendienst, maar met de tong, dus van binnen uit, dat doet God, dat doet u niet zelf hoor!

Klaagliederen 3: 31-33, Want niet voor eeuwig verstoet de Heere! 32 Want wanneer Hij bedroefd heeft, zal Hij Zich ontfermen naar de grootheid van Zijn goedertierenheid.

33 Want niet van harte verdrukt Hij en bedroeft Hij mensenkinderen, dat doet hem pijn beste mensen, pijn in zijn hart

Jeremia leert dat God een plan van mededogen heeft met hen die Hij heeft verworpen: Hij verdrukt niet gewillig, maar overeenkomstig Zijn barmhartigheden voor het plan dat Hem in staat stelt om de meest/grootst mogelijke compassie te tonen, daarom doet Hij dat op deze wijze. 2x

Jeremia 16: 19-21 laat zien dat Jeremia het vraagt en dan antwoordt God dat als God eenmaal de heidenen die de leugens geërfd hebben, tot Hem zal brengen: God zal hen op dat moment.... Hem leren kennen. Dit is gewoon nog niet gebeurd, maar komt. En dit zal een tijd zal zijn waarin mensen zich realiseren dat ze op valse religieuze ideeën van anderen hebben vertrouwd (vaak tradities genoemd).

Titus 2:11, Paulus zegt: Is de genade van God nog aan alle mensen verschenen? Natuurlijk niet. Er is dus zeker een profetische implicatie van deze passage door Paulus. Hoe zit het met de uitdrukking "is verschenen"? Betekent dit dat Gods genade al door iedereen is gezien? Nee. Er is een verkeerde vertaling van de woordvolgorde, er staat de letterlijk: is verschenen ... Want ... de ... genade ... van ... God ... dat brengt redding voor iedereen .. (interlineaire bijbel) Dus een meer letterlijke vertaling is deze: Het zal blijken dat de genade van God redding brengt voor alle mensen. Paulus gaat verder met te stellen dat voor hen die het nu reeds weten, wij dus ons leven moeten laten leiden door God in deze huidige tijd (Titus 2:12)..... 11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen/zal verschijnen/is verschijnende aan alle mensen, 12 en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, dat willen wij wel maar kunnen dit slechts door de kracht van God en niet door eigen kracht.

1 Korinthiërs 4: 5, Paulus zegt daar dat God zal worden geprezen en dat het oordeel niet vóór de tijd komt dat de Heer komt.

5 Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen.

1 Korinthiërs 15:28, zegt Paulus in deze profetie specifiek dat er een tijd komt dat alle dingen aan Hem onderworpen zullen zijn. Dit zal de tijd zijn dat allen die geen gelegenheid hebben gehad, behoud aangeboden krijgen..... 28 En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.

Openbaring 21: 3 er is een toekomstig tijdstip is waarop zij Zijn volk zullen zijn..... En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.

2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.

3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Zou een God van liefde het grootste gedeelte van de mensheid tot eeuwige pijniging veroordelen? Psalm 33: is God niet wijs genoeg om stappen te zetten zodat iedereen die ooit geleefd heeft zal worden gered?..... 13 De HEERE schouwt uit de hemel en ziet **alle** mensenkinderen.

14 Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij **alle** bewoners van de aarde.

15 Hij vormt hun aller hart; Hij let op al hun daden.

Openbaring 12: 9 zegt dat de hele wereld misleid mag worden. Ze hebben niet opzettelijk het verkeerde gekozen, konden de mensen niets aan doen, kijk maar,.....En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt.

En in 2 Korinthiërs 4: 4 leert ons..... Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, **opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is**, icoon, hen niet zou bestralen, daarom.....ligt allemaal in Gods plan tot behoud opgesloten.

Dus, op dit moment is het evangelie verborgen en sommigen zijn nu verloren. Zou een rechtvaardige God die Satan toestond de wereld te verblinden zodat zij de waarheid van het evangelie niet konden zien, geen plan hebben om diegenen die nu verloren zijn te roepen?

De Bijbel leert duidelijk dat twee tijdperken nog moeten komen waarin Satan NIET aanwezig zal zijn (Openbaring 20: 1-3), vandaar dat mensen een kans krijgen om gered te worden zonder onder de heerschappij van Satan te staan..... En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand.2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, 3 en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.

Openbaring 13: 14-17 leert dat Satan niet de enige misleider is, die bepaalde religieuze leiders ook doen: vandaar, God zal laat zelfs wonderen verrichten door iemand die de wereld zal misleiden en allen, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf, zal dwingen een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd te ontvangen.

Houdt God niet van deze mensen? Sluit Zijn plan ze uit? Nee hoor..... 2Cor 11: 13-15.....13 Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. 14 En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. 15 Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.

Het laat zien dat er veel religieuze leiders zullen zijn die op echte lijken te lijken: Denkt u niet dat er een reden is dat God Satan en zijn predikers toestaat om nu te misleiden? Zou het kunnen zijn omdat een alwetende God "alle dingen doet meewerken ten goede" (Rom8,28)?

Zefanja 3: 8-15..... Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om Hem schouder aan schouder te dienen.

10 Van over de rivieren van Cusj zullen zij die vurig tot Mij bidden, het volk, overal door Mij verspreid, Mijn offer brengen. Cush gebergte ligt in Pakistan, ik heb er gewoond en daar zijn de mensen nu ver van de ware godsdienst verwijderd, het zijn moslims maar waren het niet altijd, en dat geloof staat ongeveer diametraal op de ware godsdienst, dat kan ik u beloven

Het koninkrijk van God zal over alles zijn en voor altijd gaan duren. Psalm 67: 1-2 leert: 1 Een psalm, een lied, voor de koorleider, bij snarenspeel.

- 2 God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten.
- 3 Dan zal men op de aarde Uw weg kennen, onder alle heidenvolken Uw heil.
- 4 De volken zullen U, o God, loven; de volken zullen U loven, zij allen.
- 5 De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat U de volken rechtvaardig zult oordelen; de natiën op de aarde zult U leiden.
- 6 De volken zullen U, o God, loven; de volken zullen U loven, zij allen.
- 7 De aarde heeft haar opbrengst gegeven; God, onze God, zegent ons
- 8 God zegent ons en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.

[De reden dat God nu sommigen roept, is dat Zijn wegen op aarde bekend zullen worden en dat Zijn zaligheid bekend zal zijn bij alle volkeren]

Vrienden wij zijn begonnen met een vraag en de SD van deze studie is en was deze vraag te beantwoorden, de vraag: "Ondersteunt de Bijbel echte apocatastasis? We hebben gezien wat dat betekent, het herstel aller dingen en wat daaruit voortvloeit: Zal redding worden aangeboden aan iedereen die ooit heeft geleefd?

Vandaag hebben we vanuit de Bijbel kunnen zien dat dit zal gebeuren, we hebben het NT laten spreken maar ook gezien dat dit in talloze voorbeelden in het OT al wordt gezegd. We weten hoop ik dat bij De God nooit iets fout gaat en hebben gezien dat Hij nooit laat varen het Werk Zijner handen, Hij is de Redder van alle mensen. De blijde boodschap is eigenlijk dat moeilijke woord: apocatastasis.

Maar laten we nooit vergeten dat wij slechts het leem zijn in de hand van de Pottenbakker, dus wat zitten we nu allemaal ingewikkelde vragen te stellen, Hij maakt van elk stukje leem een succes, Hij laat niets verloren gaan, Hij is de Herder die niet een schaapje verloren laat gaan, wat een stimulans geeft dat mij en hopelijk u ook om Hem te eren en soms ga ik in de fout.....maar gelukkig.....Hij weet welks maaksel dat wij zijn, altijd bekeren, kunnen we altijd en doen we ook

Vrienden, gemeente onze God, De God geeft de mensen, het werk van Zijn handen, niet prijs aan de ondergang, maar Hij gaat door oordelen en gerichten door tijden/aionen heen afrekenen met het kwaad, want weet u gemeente bij Hem is zelfs het kwaad in goede handen. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont! De tijden van wederoprichting, van herstel, van apocatastis van redding komen eraan gemeente, voor ieder, hebben we gezien: HALLELUJAH! Wat een Creator!